

ARVIKA. Arvika/Eda/Göteborg

Så föddes det första l

■ Under fjolåret bildades Arvikapartiet – inom kort ställer partiet som första lokala Arvikaparti upp i kommunvalet. Arvika Nyheter ger bakgrunden till partiets framväxt och vad partiet vill prioritera framöver.

Ett lokalt parti i Arvikas politiska liv är unikt. Själva grunden till partistarten är också unikt, nämligen Lasse, en kille med Downs syndrom.

Lasse behandlades illa av överförmyndarnämnden, ansåg Lars-Olof Gävert, idag partiledare för Arvikapartiet men vid denna tidpunkt Lasses gode man. Nämnden hade nämligen genom en tidigare handläggare gått med på en uppgörelse som gjorde att Lasse inte fick ta del av betydande delar av sina inkomster.

Lasse – en hjälte

Ilkskan hos Gävert växte allt mer eftersom Arvika kommun motsatte sig krav på att Lasse skulle kompenseras, en ilska som till slut ledde fram till partistart.

Lasse är hjälten i detta, och orsaken till att många brister kommit upp till ytan, och det inte bara inom överförmyndarverksamheten, säger Lars-Olof Gävert.

Kritik i flertalet år

Bristerna i omsorgen om Lasse utvecklades till överförmyndaraffären, då det visade sig att fler Arvika- och Edabor med funktionsnedsättningar farit illa genom åren. Tillsynsmyndigheten länsstyrelsen har i många år kommit med skarp kritik mot Arvika kommun utan att rejäla förbättringar skett.

Här hittas också anledningar till det nya partiet.

Det finns en tystnadskultur inom Arvika kommun, man behandlar folk olika beroende på vem man är, vilket bidrar till att det inte sker förändringar. Är du bekant med någon inom kommunen får du fördelar, är du inte det är det tvärtom. Jag gillar inte detta alls.

Granskad utan vetskap

Lars-Olof Gävert ställde krav på att Lasse skulle kompenseras, vilket ledde till att han själv granskades av kommunadministrationen. Granskningen skedde dessutom bak hans rygg. Biträdande kommundirektören Anna Wikstrand ansåg exempelvis Gävert för engagerad och osaklig.

Om en gnista hade tänds hos Gävert över hur Lasse behandlades växte denna gnista när han fick reda på



Bär det in i stadshuset för Lars-Olof Gävert och Arvikapartiet? Efter den 11 september vet väljarna svaret.

FOTO: JOACHIM LAGERCRANTZ

att han själv utreddes.

Grunden till Arvikapartiet förstärktes ytterligare.

Man försökte måla upp mig som rättshaverist men det handlar inte om det eller om mig, det handlar istället om att det finns och fanns stora brister, så stora att vem som helst hade kunnat identifiera dem. Tack var tystnadskulturen gjorde dock ingen det.

Fick sluta tvärt

Personen som skrev minnesanteckningarna från nämnda möte, en handläggare på överförmyndarnämndens kansli, fick senare på ett mycket abrupt sätt sluta sin tjänst inom Arvika kommun. Hen kallades till ett möte med kommunens personalchef, stängdes på stående fot av från sitt jobb och tvingades i praktiken säga upp sig själv. Även andra höga tjänstemän stödde beslutet.

Samarbetssvårigheter sades det men Gävert är övertygande om att den verkliga orsaken var att handläggaren vågade säga ifrån.

Ytterligare en grundpelare för bildandet av Arvikapartiet var rest, synen på hur höga befattningshavare skötte sitt jobb.

Handläggaren i fråga blev utkastad, mosad, förnedrad, säger Lars-Olof Gävert. Det får bara inte gå till på det sättet inom en kommun.

Politiker fick avgå

Även ansvariga politiker för överförmyndarverksamheten fick dock lämna sina befattningar när överförmyndaraffärens tryckkokare ångade som hetast. Under affärens gång skedde det för Arvikas politiska liv helt unika att en nämndsordförande, en socialdemokrat, Håkan Jivesand, fick



Numera bortgångne Lasse, en kille med Downs syndrom, är i mycket personen som ligger bakom Arvikapartiets födelse. Ett parti som Lars-Olof Gävert, som var Lasses gode man när Lasse levde, gått i bränschen för. Kampen för Lasses rättigheter blev grundstarten för Arvikapartiet.

FOTO: PRIVAT

avgå. Han ledde vid denna tidpunkt överförmyndarnämnden.

Dessutom lämnade en tidigare handläggare på överförmyndarkansliet sina politiska uppdrag inkluderat det som huvudman för Westra Wermlands sparbank.

Det visade sig nämligen att båda dessa personer gett godkännande till att en god man tillika bror till en kvinna med funktionsnedsättning fick 100 000 kronor i förskott på det brodern ansåg var ett kommande arv från kvinnan – detta trots att kvinnan levde och trots att

det inte var givet att brodern skulle bli förmånstagare.

"Renskandal"

Ärendet, det kanske mest uppmärksammade av alla inom överförmyndaraffären, väckte Lars-Olof Gäverts vrede och öppnade hans sinne fullt ut för förändring:

Inget annat än en ren skandal, säger han.

Även det man ansett varit andra byråkratiska kullerbyttor och överdrivet administrativt krångel har bidragit till Arvikapartiets tillkomst, bland annat höga

tjänstepersoners raderande av mejl och användande av privata mejladresser i samband med en konsultrapport om överförmyndarverksamheten skulle släppas – ett ärende som åklagare nu tittar vidare på och där det finns skarp kritik i botten. Även det man ansett varit missförhållande inom offentlig sektor har varit tändvätska.

Visade civillikage

I november 2019 hölls exempelvis en demonstration i Arvika då kommunal personal gick ut på gator och torg

och demonstrerade mot försämrade villkor inom LSS, försämringar som innebar att personalen fick mindre betalt när man jobbar så kallade kombinätter.

Demonstranternas civillikage imponerade på Gävert som vill stötta personal inom vård och omsorg.

De prioriteringar som görs inom kommunen är inte alltid rätt. Det går bland annat att ändra på det administrativa. Kommunala konsulter och jurister inom exempelvis Kevinärendet har kostat mycket.

Nämnda Kevinfall har om

Ökaka partiet i Arvika



Lars-Olof Gävert blev självgranskad av Arvika kommun när han krävde ekonomisk kompensation för det som från tagits Lasse. Detta dessutom utan att Gävert vidtalades. Granskningen av Gävert blev ytterligare tändvätska att starta ett nytt politiskt parti.

FOTO: PRIVAT



Lasse, och flera andra som drabbades av fel inom överförmyndarnämndens verksamhet, har fått upprättelse. Och Arvika kommun har tillfört verksamheten resurser.

FOTO: PRIVAT

inte bidragit till Arvikapartiets tillkomst så i alla fall till att stridsviljan mot ett nytt styre upprätthållits och förstärkts. Enligt Lars-Olof Gävert är Arvika kommuns del i den hårt kritiserade mordutredningen glasklar.

Stötts av andra

- I Arvikas egen rapport står det att man var en del av Kevinutredningen. Men hade man bett om ursäkt direkt 2018 för sin roll när bröderna friskrevs hade detta varit ur världen. Men man är och har inte varit kapabla att be om ursäkt.

Under uppbyggnaden och även idag har Arvikapartiet stöd av ett annat lokalt parti, Örebropartiet, som leds av Markus Allard. Både partiet och Allard, tidigare vänsterpartist, är omstridda.

- De är i ropet hela tiden, de för nämligen en politik som många önskar. Sedan blir de kontroversiella inför andra eftersom de påvisar fel.

Hur har ni fått stöd av Allard och Örebropartiet?

- Bland annat har vi utformat partiprogrammet tillsammans men utifrån olika



LSS-personal genomförde en demonstration i november 2019 mot löneförhöjningar när man jobbar så kallad kombinatt. Man gick från tivoliplatsen till torget och mellanlandade däremellan i stadsparken där man sammanstrålade med politiker och tjänstemän för att överlämna protestlistor. Demonstranternas civiltörade imponerade på Lars-Olof Gävert och är en av grundarna i partiets tillkomst. Man säger sig vilja förbättra för anställda inom vård och omsorg.

FOTO: HANS-ÅKE HENRIKSSON



Bröderna Robin Dahlén och Christian Karlsson är inte längre utpekade som mördare. Arvika kommuns långbänk för att be bröderna om ursäkt har varit tändvätska för personer inom Arvikapartiet.

FOTO: ADAMI HSE/TT

förutsättningar partierna har. Ja, vi har även samtal runt viktiga frågor. Vi kan höra av oss till dem när vi vill.

Andra nystartade partier har haft problem att överleva och hålla ihop på sikt. Även Arvikapartiet har haft avhopp och interna meningsskiljaktigheter. Hur ska ni bli en kraft att räkna med både på kort och lång sikt?

- Genom att fokusera på sakkpolitiken. Internt hos oss är det sakkpolitiken som gäller utifrån demokrati. Jag hoppas det ska gå även om jag

inte vet med säkerhet, det är ju första valet vi är med i.

"Massor behöver göras" Målsättningen för Arvikapartiet i det stundande kommunvalet är att komma in i kommunfullmäktige och kunna påverka politiken i Arvika.

Man prioriterar följande områden:

- Landsbygdsfrågor
- Friskvård och hälsa
- Företagsfrågor
- Öppenhet och transparens
- Vård, skola och omsorg
- Inom de förstnämnda om-

råderna vill man bland annat slå två flugor i en smäll.

- Vi vill ha fullständiga idrottshallar i samtliga kommundelar, precis som det är i Eda. Det måste satsas på orter som Gunnarskog också. Överlag anser vi att landsbygden kommer långt ner på prioriteringslistan i Arvika, landsbygdsbor får inte tillbaka den skatt de bidrar med.

- Vi vill även exempelvis se över skolskjutsfrågan, där har vi märkt att många inte är nöjda utan det förekommer en hel del överklagningar.

Inom företagsområdet vill man se över de kommunala bolagen, man vill utreda om de som finns behövs eller om det behöver göras förändringar.

- Kommunen ska inte konkurrera med näringslivet, enligt de undersökningar som görs förekommer det dock det. Vi har ju exempelvis halkat efter i Svenskt Näringslivs återkommande ranking av Sveriges kommuner.

Öppenhet

Arvikapartiets själ och hjärta är dock i mycket frågor som berör social omsorg samt öppenhet och transparens, det visar bland annat partiets historia utifrån överförmyndardaffären. Det ska vara slut på fifflandet med allmänna handlingar och de svagaste i samhället ska prioriteras, säger man.

Hur ska man nå öppenhet?

- Vissa personer behöver helt enkelt bytas ut, så är det. Vi anser att vissa är direkt olämpliga att ha så mycket ansvar som de har. I övrigt kan detta ske på många vis och är något vi vill jobba med. Det finns en tystnadskultur i Arvika, den måste brytas.

När det gäller omsorgen om de svagaste, det vill säga kärnverksamheter som social omsorg och individ- och familjeomsorg vill man se förändringar.

- Det behövs bland annat en bättre samverkan mellan inblandade parter. Kan man sätta in insatser tidigt är mycket vunnet. Inom vård, skola, omsorg måste vi hålla uppe en bra servicenivå, där går inte att försäma.

- Vi vill även bland annat satsa på ungdomar, verksamheten på fritidsgården har krympt, den vill vi satsa på. Fritidsgården är viktig för många.

Vill göraskillnad

Enligt Gävert är Arvikapartiet varken höger eller vänster. Man går in i politiken med öppna ögon och vill göra skillnad.

- Kommunens överförmyndarverksamhet har exempelvis blivit mycket bättre efter vår tillkomst och tidigare kritik. Det vore kul att få så många röster i valet att vi även kan göra skillnad inifrån kommunen.

Hans-Åke Henriksson
0570-714413
hans-ake.henriksson@arvikanyheter.se

Forts. på nästa sida ➔